

Liefdesbrieven schrijven

Brieven schrijven
Brieven als fluisterende harten
Ze zeggen alles en meer
Omdat ze zo zacht zijn
Ze reizen van hot naar her
Brengen mijn echtheid bij jou
Ze zeggen alles en meer
Brieven als fluisterende harten

Vandaag (18-5-2012) werd ik gebeld door de redactie van RTL Boulevard. Over het schrijven van liefdesbrieven.

- Hoe moet het?
- Doen we het nog?
- Waarom niet?
- Hoe verklaren we nu de liefde aan elkaar?

Ik ben een hartstochtelijk voorstander van liefdesbrieven. Eigenlijk schrijf ik niets liever dan liefdesbrieven.

Van Wikipedia: Liefdesbrief, Minnebrief, Love letter, La lettre d'amour

Het is een brief die aan degene van wie men houdt wordt gestuurd. De brief gaat vooral over de liefde die de schrijver voelt. Een liefdesbrief stuur je naar je geliefde, ook al wist de geadresseerde tot dat moment nog niet van de gevoelens. In het laatste geval spreekt men wel van een geheime liefde. Het versturen van brieven zonder afzender gebeurt nog al eens op 14 februari, Valentijnsdag. De liefdesbrief kan rijmend zijn, maar hoeft niet.

Volgens mij zijn de mogelijkheden met liefdesbrieven veel groter dan voorgaande. Voor mij is een liefdesbrief "geschreven liefde" in alle vormen. Wat denk je van:

- Een liefdesbrief aan de kok die net voor je gekookt heeft in een restaurant (op een taartonderzettertje)
- Een briefje aan je burens, omdat ze zo zalig stil en rustig en vredig naast je leven
- Een bericht aan de mannen van de plantsoenen dienst, wat zou er van die rozen terecht komen zonder hun zorg? (met stoepkrijt op de straat vlak bij hun koffieket)
- Berichtjes op je post, voor de postbode die door weer en wind liefde bezorgd
- Een kussensloop met een gedicht erop voor je lief
- Jaarlijkse verjaardagsbrieven aan je kinderen, wat zag je als getuigen van hun wonderlijke leven gebeuren (geef ze in een gesloten envelop, maak een stapel ongeopende brieven die pas geopend mogen worden op hun 20^{ste} verjaardag)
- Zeg zomaar eens iets liefs tegen de chef van je supermarkt, omdat alles er altijd voor het pakken ligt
- Stuur je belasting opgave met wat confetti erbij, hebben ze bij de belasting eens een andere kleur dan blauw...
- Stuur anonieme liefdevolle brieven aan eenzame mensen, versier zo een heel bejaardenhuis, met een groep mensen die houden van brieven schrijven
- Zie een liefdesbrief als een mini-cadeautje, je kunt het onder je kussen bewaren, tussen je borsten opwarmen, met je meezeulen tot ie stukgelezen is

- Verstop in je huis overal kleine liefdesberichtjes: onder matrassen, in jassen en zakken, onder de la van de vriezer, in een taart (eerst even plastificeren), in broodtrommeltjes
- Geef een liefdesbrief mee voor de leraar van je soms ingewikkelde puber (ze leren jou kind zo veel op school)
- Kortom zie veel meer goeds in de wereld, en vier het door veelvuldig liefdesverklaringen rond te sturen.

Liefdesbrieven zijn niet alleen hoogdravend en voor de enige ware in je leven. Iedereen heeft liefdesberichtjes nodig, op alle plekken, in alle vormen, zo vaak als mogelijk.

***Nothing
Evolves
Us
Like
Love***

Hafiz

Wil je tips om tot schrijven te komen?

Denk niet alleen aan die ene grote liefde als je liefdesbrieven wilt schrijven.

Verklaar in je brief de liefde aan de ander of onthul je eigen gevoelens en geheimen.

Koop in de speelgoedwinkel gekleurde velletjes ouwel en taartstiften. Schrijf een opeetgedichtje of liefdesbrief.

Schrijf een (niet rijmend, al mag dat natuurlijk altijd) “met jou wil ik” gedicht.

Vul een heleboel keer de zin “met jou wil ik.....”aan. Fantaseer er heerlijk lyrisch, komisch, handtastelijk, lustig of kuis op los.

Dit kun je ook doen in de vorm van een “zullen we.....”gedicht.

Of vul de zin “zou het niet heerlijk zijn als.....” steeds aan, waarin je heerlijke dingen bedenkt die gaan over jou en de ander.

Schrijf een korte brief over het moment waarop de vonk over sprong, de vlam in de pan sloeg, je hart opsprong, de liefde ontsprong.



*In de stad met jou
Dikke buik
Van een andere man
Jij omarmt me met die geschiedenis en al
Je glundert
Ik voel ineens je reuzenhart
Op dat moment
Met die arm om me heen
Val ik voor altijd voor jou
Nu woon ik al 20 jaar in jouw hart*



Schrijf van die “in de telegraaf stijl” berichtjes van Liefde is..... Vul in wat liefde voor jou is.

Liefde is....

- *Dansen in de keuken. Zomaar om 5 uur zonder reden.*
- *Dat als ik bang ben ik s'nachts je pyjama vasthoudt, voor de zekerheid.*
- *Tegen elkaar snarken en grommen en dan in de lach schieten omdat je van elkaar houdt.*
- *Alleen weglopen tot het einde van de straat... en dan terugkomen.*
- *Je geur nog kunnen ruiken in de schone was*

Maak een lijstje van alle redenen waarom je van de ander houdt. Stuur dat gewoon op.

Schrijf over hoe je je voelt als je bij de ander bent

Schrijf een klein gedichtje. Een elfje, een rondeel, een haiku (in het schrijfhandboek vind je hoe dat moet)

Kies een verrukkelijke aanhef en afzender. Bij liefdesbrieven mag je best een beetje hoogdravend en lyrisch zijn....

Vrouw, zeer gewaardeerde vriend/vriendin, lieve jonge juffrouw, zusje lief, geëerde heer, zeer geëerde, dag...(naam) vriend, dierbare vriendin, weledele juffer, zachte en tedere vriend/vriendin, mijn waarde / waarde, mijn engel, mijn hartendief, zoonlief, dochterlief, dag liefste, lieve moeder / vader (pa of ma is wat afstandelijker), schone zus (je schoonzus), voor de aller naam-ste (dus in mijn geval: voor de aller saskia-ste), mijn minnares en vriendin, mijn geliefde wezen, hemelse vrouw, een koosnaam, mijn lief engeltje, lieve kleine vrouw, lieve hartsvriendin, keizer van mijn hart, mijn engel mijn alles, amor mio, mijn liefste meisje, onbeschrijfelijk lieve schat, immer liefste, mijn eigen liefste vrouw/man, liefste van alle jongens, mijn enige en eeuwige geluk, mijn eigen beminde man/vrouw...

Fantaseer dat een bepaald soort pen of inkt je op hele andere schrijfgedachten brengt. Schrijf eens met een:

- Een babbelpen
- Een zachte pen
- Een tedere pen
- Een twijfelende pen
- Een komische pen
- Een kletspen
- Een serieuze pen
- Een vloeibare pen
- Een lyrische pen
- Een pen vol humor

- Een pen vol passie
- Een warme pen
- Een verklap pen
- Een fantasiteer veer
- Een rauwe pen
- Een dichters-pen
- Een poëzie-pen
- Een inktpot vol plezier, fantasie, vrijheid
- Inkt vol geheimen
- Liefdesinkt
- Inktpot vol vloeibare zachtheid

Laat geen gelegenheid voorbijgaan om liefdesbrieven te schrijven. Want liefde is het enige dat er werkelijk toe doet in het leven. Dat weet je ineens weer heel zeker als er iets vreselijks gebeurt, als er sprake is van verlies, van liefde, van leven, van gezondheid. Maar ook zonder dat vreselijks kun je leven in de wetenschap dat er maar één ding is dat er werkelijk toe doet. LIEFDE!

Ben je in een schrijfpaniek, stress, kramp...? Ren dan naar de boekhandel en koop mijn nieuwe **liefdeskaartjes** (uitgeverij de zaak).
ISBN 9789077770641 €9,95 Dit zijn kant en klare berichtjes om uit te delen of aan jezelf voor te lezen. Dan komt alles weer goed.

Saskia de Bruin

